

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND DECEMBER

Anette Kraaij



Anette Kraaij is een stille kracht bij A Break 4 Kids. Het is een lieve vrouw die altijd voor A Break 4 Kids klaar staat. Van het bakken van een lekkere taart tot aan het inpakken van cadeautasjes voor de kinderen, het is voor Anette nooit te veel werk. Ook als we eens te weinig tandpasta's of shampoo's hebben om al die welkom tasjes te vullen springt zij bij.

Eigenlijk is zij ondanks dat ze graag op de achtergrond wil staan één van onze kostbaarste vrijwilliger!

En alsof dat nog niet genoeg is, staat ze graag klaar met een heerlijke kop cappuccino en een goed gesprek.

Lieve Anette, we zijn heel dankbaar met jouw aandeel en vooral jouw liefde voor ons, de stichting en de kinderen! Dit raakt ons steeds weer. Dank je wel voor alles wat je doet, maar zeker ook voor wie jij bent XXX!



"Hallo,

Ik ben Anette getrouwd met de allerliefste man, moeder van vijf prachtige dochters en oma van 6 lieve kleinkinderen! Eén van onze dochters Melinda helpt ook mee bij A Break 4 Kids.



Ik ben opgegroeid in een groot gezin in Zuid-Afrika en thuis hebben wij geleerd om anderen te helpen! Ik ben echt een doener en het liefst doe ik het op de achtergrond! Bakken is een passie en daarom vind ik het leuk om bij de inpakdagen te zorgen voor iets lekkers bij de koffie ☺! Ik vind het ook heel fijn om mee te helpen bij de inpakdagen en deel te mogen zijn van een geweldige team die passie heeft voor kinderen en het belang van kinderen op hun hart draagt!

Ik hoop hier nog heel lang deel van uit te mogen maken!"



Liefs, Anette

