

## Dak eraf bij A break 4 Kids !

A Break 4 Kids  
Duinschooten 12-232  
2211 ZC Noordwijkerhout  
☎ 0252-341164  
IBAN: NL33 INGB 0006 0297 22



## Wat zeggen eigenlijk de begeleiders..



**Donderdag 18 januari 2018**

**Een datum die wij niet snel zullen vergeten want wat was dat schrikken zeg. Een enorme knal en dan dat gerommel wat erachter aan komt. Je weet de eerste seconden daarom ook absoluut niet wat je meemaakt!**

Het is zo ontzettend schrikken. Nu zijn wij hier bij de zee wel wat stormen gewend, maar dit was zó heftig dat onze dak er helaas niet tegen bestand was. Er is ook geen 'programma' wat je dan moet doen. Je kunt buiten ook eerst niets doen, want die storm was gewoon gevaarlijk.

Brandweer bellen maar die zaten ook met hun handen in het haar, zo druk. Dus gelukkig een aannemer gevonden die in de middag drie sterke mannen stuurde die ons dak weer zo repareerde dat het niet meer zou lekken. En gelukkig leverden de buien die volgden ook het bewijs dat het zo was, pft...

Het kan nog wel even duren voordat alles weer volledig hersteld is, want we waren natuurlijk niet de enige en zowel de aannemer als de verzekeringsmaatschappij hebben het idioot druk..

Maar we zitten droog, warm en alles werkt weer zoals het hoort, dus we zijn enorm dankbaar!



### Schaatsen in de Uithof

**Eind februari hebben de kinderen geschaatst in de Uithof. Het eerste uitstapje was voor de meiden die fanatiek waren. Sommige hadden nog nooit geschaatst en natuurlijk viel het daarom niet mee. De volgende dag mochten de gemengde huizen gaan schaatsen en er waren vele stoere jongens aan de beurt.**

Het is altijd leuk om te zien hoeveel plezier de kids hebben als het lukt. Vooral hun energie en doorzettingsvermogen is te prijzen. Natuurlijk zijn er ook kids die er anders over denken.. zoals een jongen zei: 'waarom die kou opzoeken als het buiten ook al zo koud is. Bah, al dat ijs dat is niets voor mij?!' Wel weer grappig dat hij dat zegt tijdens een ijsje eten...



### Over de welkomstpakketjes?

**Het maken van de welkomstpakketjes is een dankbare taak. Hieronder wat reacties van begeleiders! Wij hopen dat dit kan bijdragen aan het schenken van handdoeken?**

Marleen van een gemengd huis:  
"Als er dan een leuk pakketje speciaal voor hun met een boodschap of een groet ligt dan voelen ze zich sneller welkom en is dat echt iets wat van hun is. In veel gevallen komen jongeren zonder verzorgingspullen aan. Dit betekent dat deze vraag altijd gesteld moet worden en in sommige gevallen voor een ongemakkelijke situatie zorgt. Als dit dan voor hun klaar staat dan is het eerste "praktische" gedeelte verholpen. Bij het geven van het goed gevulde tasje is de glimlach op het gezicht van het kind iets positiefs wat er uitspringt in een vervelende situatie, want laten we eerlijk zijn. Niemand wil toch uit huis geplaatst worden??"

Bianca van een meidenopvang:  
"De meiden vinden dit zo een lief gebaar en kijken dankbaar hun ogen uit als ze de pakketjes vol verzorgingspulletjes en hebbedingetjes uitpakken. Is dit echt allemaal voor mij wordt er regelmatig gevraagd. Wat bijzonder dat ik dit krijg van mensen die ik (nog niet) ken.

Wij hopen dat AB4K nog lang voor de meiden deze pakketjes kan blijven maken. Het is voor hen toch een lichtpuntje in een vaak moeilijke en roerige tijd. Ze hebben daar wel hulp bij nodig. Want het komen aan handdoeken, washandjes, verzorgingsproducten is een hele klus!"

### Wendy van een gemengd huis:

"Wat er vooral zo erg nodig is, iets wat wij als vanzelfsprekend zien, zijn handdoeken. De jongeren zijn zo blij als ze handdoeken in het welkomstpakket zien, omdat ze vaak zelf geen handdoeken hebben. Sowieso zijn de jongeren heel dankbaar om op een nieuwe groep te komen en dan een mooi pakketje te krijgen met allerlei dingen die voor hun zijn!"